

Bijbelrooster

oktober

9	woensdag	Psalm 119:113-120
10	donderdag	Leviticus 16:1-10
11	vrijdag	Leviticus 16:11-22a
12	zaterdag	Leviticus 16:22b-34
13	zondag	Marcus 10:17-31
14	maandag	Psalm 119:121-128
15	dinsdag	Psalm 119:129-136
16	woensdag	Prediker 1:1-11
17	donderdag	Prediker 1:12-18
18	vrijdag	Prediker 2:1-11
19	zaterdag	Prediker 2:12-26
20	zondag	Marcus 10:32-45
21	maandag	Prediker 3:1-15
22	dinsdag	Prediker 3:16-22
23	woensdag	Prediker 4:1-12
24	donderdag	Prediker 4:13-5:6
25	vrijdag	Prediker 5:7-19
26	zaterdag	Prediker 6:1-12
27	zondag	Marcus 10:46-52
28	maandag	Marcus 11:12-19
29	dinsdag	Marcus 11:20-33
30	woensdag	Marcus 12:1-12
31	donderdag	Psalm 119:137-144



november

1	vrijdag	Psalm 138
2	zaterdag	Psalm 34
3	zondag	Marcus 12:13-27
4	maandag	Prediker 7:1-14
5	dinsdag	Prediker 7:15-29
6	woensdag	Prediker 8:1-17
7	donderdag	Prediker 9:1-12
8	vrijdag	Psalm 133

10 - 12 oktober

De lezing uit het boek Leviticus beschrijft de oorspronkelijke rituelen van Jom Kipoer (Grote Verzoendag), waaraan de Nederlandse taal de term 'zondebok' heeft overgehouden.

13 - 15 oktober

Bij Jezus' woorden 'U kent de geboden' (Marcus 10:19) die de wereldwijde Kerk vandaag leest, zingt de Kerk Psalm 119:121-128.

16 - 30 oktober

Het boek Prediker is de feestrol van Soekot, het joodse Loofhuttenfeest, dat dit jaar vanaf 16 oktober wordt gevierd. De Kerk leest op deze zondagen het Marcusevangelie verder door: over Jezus' opgang naar Jeruzalem.

31 oktober - 2 november

De gedenkdag van de Hervorming wordt vanouds gevierd met Psalm 119, de psalm die oproept om vast te houden aan Gods woord. Met Allerheiligen lezen we Psalm 138 om samen met alle heiligen te bidden: 'Heer, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los'. Psalm 34, een psalm die in de protestantse traditie gewoonlijk op Allerheiligen klinkt, lezen we met Allerzielen.

3 - 7 november

In de komende weken lezen we op zondag de evangelieperikopen uit Marcus, die op die dag ook in de Kerk aan de orde komt. Ondertussen lezen we, met het Loofhuttenfeest in de rug, het boek Prediker verder uit.

8 - 14 november

Psalm 133 bezingt een zegen die de aarde overdekt. Nu de synagoge nog maar kort geleden Simchat Tora heeft gevierd, Vreugde der wet, leest ook de Kerk van het grote gebod in Leviticus en volgens Marcus. Ook het einde van het boek Prediker prent ons in ontzag te hebben voor God en zijn geboden na te leven.